

InspirActie!

Goud zijn voor elkaar hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met deze kleine gebaren help je andere mensen op een manier waar ze de rest van de dag van zullen blijven glimlachen!

STUUR EEN HAARTJE

Is er een buur die het moeilijk heeft? Stuur dan eens een kaartje met een persoonlijke boodschap. Het is een klein, maar tastbaar bewijs dat er aan hem of haar wordt gedacht. En soms is dat precies wat je even nodig hebt als niet alles helemaal lekker gaat.

DEEL WAT JE DRIJFT

Kun jij enthousiast vertellen over je passies? Geef er dan eens lezing of een workshop over. Sterrenkunde, lokale geschiedenis, yoga, programmeren of duurzame levensstijlen... mensen zijn altijd nieuwsgierig. Breng ze samen met jouw verhaal en ontdek wat je los kunt maken!

WORD EEN BLIJE BOODSCHAPPER

Boodschappen doen is zo'n vanzelfsprekende bezigheid dat je bijna zou vergeten dat dit niet iedereen lukt. Ga daarom eens boodschappen doen voor iemand die dit niet zelf kan (of zich geen raad weet met bezorgdiensten). Je levert zoveel meer af dan een kratje boodschappen!



MAAK ER EEN FEESTJE VAN

Breng leven in de brouwerij met een straatfeest of buurtbarbecue. Het is de perfecte manier om de onderlinge banden te versterken en jong en oud bij elkaar te brengen.



VERWELKOM NIEUWE BUREN

Maak een praatje met de nieuwe buren om ze welkom te heten in je straat. Zijn ze nog erg druk met alles? Een bloemetje of plantje voor de deur neerzetten kan natuurlijk ook. Heb je de volgende keer meteen iets om over te praten.

DOE 'N BAKKIE BUURT-BONDING

Wie zegt dat je helemaal moet wachten tot Burendag? Organiseer een koffieochtend voor je buren en leer elkaar nog beter kennen. Wees gul met de tijd én de koekjes, dan kun je de volgende keer bij de buren terecht.

DEEL JE DROOMIDEËN

Heb je ideeën over hoe je buurt nog mooier, veiliger of gezelliger kan worden? Deel ze met je buren! Een goed gesprek kan leiden tot geweldige initiatieven. Of het nu gaat om meer groen, een kinderspeelplaats of verkeersveiligheid, jouw ideeën kunnen het verschil maken.



START EEN OPSCHOON-ACTIE

Zie je zwerfafval in je straat? Neem het initiatief voor een kleinschalige opschoonactie: regel wat grijpers en nodig buren uit om samen de handen uit de mouwen te steken. Het is niet alleen goed voor de buurt, maar ook een mooie manier om elkaar beter te leren kennen.

GEEF EEN PARAPLULIFT

Regent het en ben jij de enige met een paraplu? Geef dan eens een paraplu-lift aan iemand die dezelfde kant op moet als jij. Zo'n regenachtige redding is een kleine moeite voor jou, maar het scheelt de ander een nat pak (en je weet hoe onprettig dat voelt... brrr!).

BEGIN EEN BUURTAPP

Zien jij en je buren elkaar niet zo vaak? Lijkt buurtpreventie je een veilig idee? Of wil je gewoon de onderlinge communicatie verbeteren? Begin dan een buurtapp! Haak de buren die je goed kent aan en vraag hen hetzelfde te doen. Gooi een flyer met een uitnodiging door de bus van de mensen die niet persoonlijk zijn uitgenodigd.



WORD AFVALKENNER

Veel mensen vinden afvalscheiding ingewikkeld. Jij kunt dit voor hen toegankelijk en begrijpelijk maken. Geef een korte uitleg, praktische tips en maak desnoods een spiekbriefje. Of haal scheidingswijzers op bij de gemeente om uit te delen. Jij geeft het groene duwtje!

DAGELIJKSE VRAAGBAAK

Mensen blijven soms zitten met vragen over kleine, alledaagse zaken. Jij komt met slimme, praktische antwoorden: van een lekkende kraan tot hardloop-advies. Zo maak je het leven voor iedereen iets makkelijker. En weet je het een keer niet? Dan ken je altijd iemand die het wél weet.



Kijk wat jij kunt doen:
samengoudvoorelkaar.nl